

Het verhaal van de Chanoekia

Vlak voor Sinterklaas avond kreeg ik een mailtje van iemand ¹⁾, die niet wist of ze met haar verhaal bij ons terecht kon, omdat dat wat lastig in een mail was over te brengen en met telefoonnummer en de vraag of ik even wilde bellen:

“Goedemiddag,

Weet eerlijk gezegd niet of ik naar u toe moet mailen maar zou graag iets willen vertellen.

Misschien dat iemand contact met mij op kan nemen?? Ik heb een chanoekia ²⁾ helaas ontbreken 2 onderdelen.

Het is van koper best wel groot en zwaar..

Het verhaal hier omtrent zou ik graag per telefoon willen vertellen”

In het daarop volgende gesprek vertelde zij:

“... dat zij en haar man bij het uitruimen van de vliering van het huis van hun overleden moeder bijgaande chanoekia (met 2 ontbrekende armen) weer waren tegengekomen. Hij was afkomstig van een oom die vroeger een rijwielstalling in de Oudestraat in Assen had en hij had deze in bewaring gekregen van Joodse mensen voor hun vertrek naar Westerbork ³⁾. Die mensen zijn nooit meer teruggekomen. Het is een zware uitvoering van ± 8 kg. Zij had er geen band mee, maar wilde hem toch ook niet naar bijv de kringloop doen en wist eigenlijk niet goed wat zij er mee zou doen...”

De oom van haar moeder heette Tjerk Knap en was een half broer van haar oma.

Hij is volgens haar rond 1969 begraven op de Boskamp ... Zij heeft zelf vroeger in Assen gewoond, maar weet het adres van die rijwielstalling niet meer: “Als ik door de Oudestraat loop weet ik het nog wel, maar zou zijn huisnummer niet meer weten.”

Als aanvulling heb ik in onze publicatie (die ook op deze site toegankelijk is) over alle Joodse mensen, die ten tijde van WO-II in Drenthe woonden ook nog de drie Joodse gezinnen opgezocht, die toen in de Oudestraat woonden, maar de betrokkenen kunnen natuurlijk ook in die buurt of elders in Assen gewoond hebben. Ondanks deze spaarzame aanknopingspunten, omdat het natuurlijk allemaal al lang geleden is, plaats ik toch dit aandoenlijke verhaal op de onze site.

Misschien dat iemand door die afbeelding of die namen uit de Oudestraat of het verhaaltje een aanknopingspunt heeft. Uiteindelijk kunnen veel bezoekers uit NL of in het buitenland nazaten van deze mensen zijn.

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via redactie@sjoa-drenthe.nl.



¹⁾ Uit privacy overwegingen vermeld ik haar naam hier niet

²⁾ Er is een verschil tussen een menorah en een chanoekia (en hier gaat het om een chanoekia). De Menora, die in de tempel stond en ook op het wapen van de Staat van Israel en ook in de rozentuin voor de Knesset, is een 6-armige kandelaar (als men de Sjamasj - de aansteek kaars in het midden meetelt zijn het er 7).

De Chanoekia is een 8-armige kandelaar (9 met de Sjamasj) die wordt gebruikt voor het aansteken van de Chanoeka kaarsen, Eén kaars op de eerste dag, twee op de tweede dag enz, tot op de laatste achtste dag alle 8 kaarsen worden aangestoken.

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Menora>

³⁾ Dat zal waarschijnlijk in de 2e helft van 1942 zijn geweest of tijdens de ramp van 2 oktober 1942 toen alle Joden naar Westerbork en vervolgens naar Duitsland en Polen werden afgevoerd.